

# ה"ראשונים" - מסורת של מצוינות, מעורבות וחדשנות

פֶּלֶס מֵעֶגְל הַגֶּלֶךְ וְכָל הַרְכֵיךָ יִפְנֶוּ  
משלי ד', כ"ז

סיפורו הייחודי של תיכון "הראשונים" יונק מהראשוניות הטמונה בעצם הקמתו, בית-הספר התיכון הראשון בעיר אשר נוסד בשנת תש"י, 1949. חלוציות וראשוניות במאבק מתמשך בקשיים רבים היו לסמל בתהליך התהוותו משני חדרים בבניין המפלגה, אשר דלת עבה חוצצת ביניהם וחלק מהתלמידים נסתרים מעין המורה, עבור לבית פרטי בן שני חדרים ומשם לדירת שיכון.

התיכון קם כנגד כל הסיכויים ובמאבק יומי מתמשך, אך רוח הראשוניות שנשבה בו למן היום הראשון והלהבה שבערה בלבבות פרצו והאירו את הדרך. בשנת תשט"ו, 1955 עבר התיכון למשכנו הנוכחי ברחוב הרב קוק שמילותיו מתוך משנתו הרוחנית הכתובה ב"אורות הקודש" (א', ס"ד), מהוות השראה לרעיון של 'היות ראשון'.

עלה למעלה עלה, כי כח עז לך.  
יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.  
אל תכחש במ פן יכחשו לך.  
דרוש אותם - וימצא לך מיד  
הראי"ה קוק



“השם” ראשונים”, אשר ניתן לבית הספר, מטרתו לציין את היותנו מוסד חינוכי על יסודי ראשון בעיר ולכבד את ראשון העיר וחלוציה על תרומתם לפיתוח מערכת החינוך העירונית. אך דומני, כי ה”ראשוניות” היא הייחוד המרכזי של בית ספרנו”

נפתלי מנהיים, מנהל בית הספר, תשנ”א 1991

הפסוק ממשלי “פֶּלֶס מֵעֵצֵי הַגָּלֶה וְכֹל הַרְכִּיף יִבְנוּ”, קורא לנו לדעת את מקורותינו היהודיים, להעמיק בזהותנו ולהכיר בשליחות הגדולה של המעשה החינוכי. כאשר קריאה משולשת זו יונקת מן הרוח הגדולה של רעיון הראשוניות, ברור היטב כיצד ניתן לתרגמה לשגרת חיים של מצוינות, מעורבות וחדשנות כשלושה שיאים המקפלים בתוכם תורת חינוך סדורה ומנומקת - תורה המתווה לנו את הדרך הערכית-חינוכית-לימודית שאותה עלינו לפלס, מעשה תדיר. הסיפור של תיכון הראשונים הוא סיפור של חיפוש דרך חינוכית, של מעוף, של העזה, של אתגר, של פריצה לדרכים חדשות שטרם הכרנו - אדם וחברה גם יחד כחיים בתודעה מתמדת של ראשוניות.

הראשוניות היא הייחוד המרכזי של בית ספרנו. ראשוניות מחייבת, ראשוניות המאתגרת את קהילת התיכון כולה, מכבדת את ראשון העיר וחלוציה על תרומתם לפיתוח מערכת החינוך העירונית, אך גם חורטת את הרעיון כעמוד אש לאלו שיוקמו אחריו למרגלותיהם של שבעה כוכבים חזוניים המופיעים בסמל בית הספר. התנועה הנחשונית הטמונה בשם משיבה רוח של תנועה מאומצת ומתמדת, שכן המשמעות העמוקה של 'היות ראשון' פירושה להטביע חותם של ראשונים בכל שדרות חייה של הקהילה מתוך הבנה עמוקה והכרה רחבה בשלל פניה והשפעותיה על דעת האדם, על עולמו הרגשי, על חברת האדם ועל פניה הראויות.